

Na welgeteld zeventien trainingen en twee lezingen zat donderdagmiddag mijn job erop.

Na het eindsignaal ben ik even gaan zitten in het gras. Het was behoorlijk uitputtend geweest, vooral door het hete weer. Afgelopen dinsdag was de heetste dag van het jaar tot nu toe in Israel. Een rondje lopen in de hal, even blaffen naar de spelers en het zweet gutste al van mijn lijf.

Over de hele week had ik een zeer voldaan gevoel. Ik heb elke dag honderd procent van mezelf gegeven en meer. Elke training zo uitdagend en toch zo functioneel mogelijk gemaakt. Altijd wedstrijdsituaties nabootsen. Buiten rondjes rennen komt in mijn schema echt niet voor. Tijdens de lezingen heb ik verteld over de valkuilen waarin ik zelf ben ingestonken, in de hoop dat ze niet dezelfde fouten maken. Maar ik heb ook verteld over de voordelen van een kleine bond. Elk nadeel heb z'n voordeel. Je bent namelijk veel eerder nummer één van je land.

Donderdagavond werd het kamp officieel beëindigd. De kinderen gaven me een afscheidscadeautje met de volgende tekst:

“Rune It’s really sad that the training camp is over. You were here for such a little time ... We wish you could stay longer and continue to share with us your infinite knowledge. First of all, we want to tell you how much we appreciate the fact that, out of all the places in the world, you choose to come here, to the training camp in our little and hot country

- we know it’s not obvious!!!

In the short time you have been here you gave

us so much from handling the racketgrip to the way we move to the way we think...

You gave us confidence to believe in ourselves, you showed us how to be professionals in the court and outside the court.

Everyone of us is now a better player than he/she was before you came.

You have not left yet, but we already miss you and we are waiting for the next time you'll come here.

Love you and deeply appreciate your support.

*Hatzor Badminton Club,
Israel 2011”*

Mr Kim zei tegen de groep tijdens zijn afscheid dat een coach voor altijd is. “A coach is forever”. Nu begrijp ik pas echt wat hij toen bedoelde ...